

Geachte aanwezigen,

Op weg naar deze bijeenkomst bent u waarschijnlijk over het zorgpark van 's Heeren Loo gelopen. U hebt daarbij het komen en gaan van mensen en het leven op dit park kunnen ervaren. Wellicht heeft u cliënten, zoals we ze tegenwoordig noemen, gezien. Kwetsbare mensen die onze zorg hard nodig hebben. Ook heeft u wellicht bezoekers en medewerkers gezien. Er is altijd veel betrokkenheid op het park bij en met elkaar. Het is een gemeenschap in verbinding met de lokale samenleving.

Zo moet het voor de deportatie in 1943 hier ook geweest zijn. De toenmalige instelling in het Apeldoornse Bosch stond bekend om zijn moderne aanpak van de zorg voor mensen met psychiatrische ziekten of zwakzinnigheid, zoals dat toen heette. Er was veel bewegingsvrijheid, goede zorgkwaliteit en mensgerichte zorg. Er waren tuinen, werkplaatsen, sportaccommodaties. Er was ruimte voor toneel, plezier en fijn leven. Het werken werd gekenmerkt door veel passie, liefde en betrokkenheid. Het was een hechte samenleving.

Bij 's Heeren Loo gelden de kernwaarden passie, betrokkenheid, ondernemend en samen. Onze beloftes zijn een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Allemaal begrippen die toen ook hadden kunnen gelden. De zorginhoud is door ontwikkelt maar wat er gevraagd wordt met betrekking tot de attitude en mentaliteit van het personeel is vergelijkbaar.

Met deze constatering in het achterhoofd bezochten de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 's Heeren Loo in 2018 de tentoonstelling ingericht door het CODA in paviljoen HANNA hier op het terrein. Het was een indringende ervaring.

Theo de Korte met zijn aanstekelijke betrokkenheid leidde ons rond en vertelde en vertelde. Aan het eind van deze bijeenkomst hebben we Theo beloofd dat er een permanent pand gecreëerd zou worden door 's Heeren Loo waar educatie en expositiemogelijkheden gerealiseerd konden worden.

Waarom vindt 's Heeren Loo het belangrijk om hieraan bij te dragen.

Natuurlijk vanwege de overweldigende overeenkomsten tussen hoe het hier nu is en hoe het hier ooit voor alle gruwelijkheden was. Het feit dat er in januari 1943 een hele verbonden gemeenschap gedeporteerd en vermoord is, kan ik echt niet bevatten. Het komt wel heel dichtbij en raakt je diep als je hier rondloopt en je realiseert dat toenmalige medewerkers zich letterlijk opgeofferd hebben om gedurende het transport voor de patiënten te blijven zorgen. Juist omdat het hier op het park zo dichtbij komt en je raakt zou je hier een herinnerings- en herdenkingsplek moeten realiseren.

Maar dat niet alleen. Het is al vaak gezegd het kwaad zoals 77 jaar geleden aan de orde was dreigt nog iedere dag. Als je het nieuws wereldwijd volgt zie je ook nu de meest afschuwelijke, mensonterende toestanden. Het enige verweer daartegen is het werken aan de ontwikkeling van de juiste menselijke waarden in ons zelf en onze samenleving.

Leer daarbij iedere dag en werk hard aan de juistheid van je eigen gedachten, woorden en daden. Waarden als Vrede, Liefde, Juist gedrag, Waarheid en geweldloosheid moeten je leiden.

Hoe komen we daar en wat kunnen we daaraan bij dragen. Allereerst natuurlijk ons eigen gedrag en het voorbeeld dat we vormen. Daarbij nu actueel het realiseren van een plek waar mensen aan de hand van de historie op deze plaats in Apeldoorn kunnen leren na te denken over waarden, normen en wat hen drijft in het leven. Daarom werkt 's Heeren Loo mee aan de vormgeving van een faciliteit hier op het zorgpark samen met de Stichting Apeldoornse Bosch, het CODA en de Gemeente Apeldoorn.

Het is heel mooi om de betrokkenheid van zovelen vandaag te mogen ervaren. De afschuwelijke onbevattelijke gebeurtenissen van 77 jaar geleden moeten we blijven gedenken. Het moet ons inspireren om samen te groeien en leren en te werken aan een waarden gedreven leven. Ook voor toekomstige generaties. Wij hopen dat het vandaag te openen centrum daaraan zal mogen bijdragen.

Jan Fidder  
Voorzitter Raad van Bestuur (CEO)  
's Heeren Loo